

Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJD

jaargang 4

nummer 1



ALGEMENE GEGEVENS

Redactie Nieuwsbrief

Harry Kempen, Henk Brummer en Wilma Furstner

026 33 37 713

E-mail: bernulphusparochie@tele2.nl

Kopij voor het volgende nummer **uiterlijk 15 februari** inleveren!

Website: www.bernulphus.nl

Bij artikelen voorzien van het Bernulphusicoontje kunt u meer informatie vinden op onze website.



Centraal aanmeldpunt doop voor HDOR

026 35 11 188

Meldpunt Uitvaart en ziekenzalving

06 40 58 38 03

Pastoraatsgroep

Miep Geutjes

026 33 42 181

Antoinet Verborg

026 33 91 870

Locatieraad

Voorzitter:

mw. M. Willems

Secretaris:

vacature

Penningmeester:

dhr. M.P.B. van der Hoeven

026 33 42 218

Parochiezaken:

vacature

Lid:

dhr. B.A.F. van Brakel

026 33 34 510

Secretariaat, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur

026 33 33 200

Coördinator:

Riet von der Heide-Keukens

026 33 36 955

Gezinsbijdragen (Parochiefonds)

Vertrouwensvrouw mevr. M. Willems

026 37 90 756 of 06-51439712

Bankrekening

NL40 RABO 0113 9881 09

t.n.v. RK parochie Titus Brandsma, locatie St Bernulphus

Kerkhofcommissie

Secretariaat dhr. M.F.J.J. Baijer (kerkhof@bernulphus.nl)

026 33 37 440

Kerk-taxi:

dhr. W. Teunissen

026 33 40 937

dhr. A. Goselink

026 33 33 362

dhr. W. Jansen

026 33 41 543

VAN DE LOCATIERAAD

WERKZAAMHEDEN RONDOM HERINRICHTING LITURGISCH CENTRUM GESTART

Vrijdag 13 januari, de laatste voorbereidingen waren rond en het verwachte machtigingsverzoek vanuit het bisdom arriveerde; de herinrichting kon dus nu echt van start hetgeen op maandag de 16e enthousiast werd opgepakt. Deze eerste weken worden gebruikt voor ombouw van het altaarplateau, het verwijderen van oude vloerbedekking en ruimen van oude ballast. We zijn nu echt een kerk in beweging, op weg naar een toegankelijker liturgisch hart van onze kerk, aangepast aan de huidige tijd.



Op de voorpagina ziet u de tekening, zoals het liturgisch centrum er in principe uit zal gaan zien na de verbouwing. Bedoeling van deze nieuwe constructie is vooral om de zitplaatsen rondom de altaartafel te plaatsen, zodat de (kleinere) gemeenschap meer betrokken is bij en met de viering

Het altaarplateau wordt lager en kleiner en de banken worden daarmee gegroepeerd. In de getekende vakken ziet u het aantal plaatsen dat rondom het liturgisch centrum overblijft. De zittingen van de banken worden iets verbreed en de zitting wordt over de gehele lengte voorzien van een vast kussen. Dit geeft meer comfort voor de kerkgangers, jong en oud.

Het doopvont en het orgel krijgen een andere plek.

Het grote schip van de kerk blijft als geheel in tact en dus geschikt voor grotere vieringen zoals met Kerstmis en Pasen

De GLOBALE PLANNING van de renovatie ziet er als volgt uit:

16 januari – 1 februari:	Ombouw altaarplateau
5 februari – 17 februari:	Constructie middengroep
20 februari – 15 maart:	Zijkanten en verdere afwerking

De werkzaamheden vinden plaats op de weekdays, in het weekend is de kerk “gewoon” beschikbaar voor vieringen, met een tijdelijk bescheiden liturgisch centrum.

Namens de locatieraad en werkgroep, Molleke Willems



EVENTEMENTEN

DE MOEITE WAARD

Op vrijdag 10 maart wordt om 14.00 uur in de Trefzaal de film 'Die Wand' vertoond, naar het gelijknamige en bekroonde boek van Marlen Haushofer.



Een vrouw staat op het punt een weekend door te brengen in de jachthut van haar nicht Luise. Deze hut ligt in een dal. Als Luise en haar echtgenoot na een avondje uit, de volgende ochtend niet zijn thuisgekomen, gaat ze op onderzoek uit. Dan blijkt zich iets onverklaarbaars te hebben voorgedaan; het dal is door een glazen wand afgescheiden van de rest van de wereld. In gezelschap van een koe en een kat gaat ze aan het werk om te overleven. Ze vervreemdt van zichzelf maar om niet gek te worden en grip te houden op de tijd, gaat ze schrijven. Een bijzondere film met een ontroerende stilte en prachtige natuuroptnamen.

Plaats: Trefzaal in onze kerk

Begintijd: 14.00 uur

In de volgende BT leest u meer informatie over de komende films:

Vrijdag 24 maart: Etre et Avoir (Zijn en Hebben)

Vrijdag 7 april: Ladies in Lavender

THEE MET THEMA

In de Vredebergkerk vindt in het kader van de ontmoetingen Thee met Thema op zondag 26 februari 2017 een bijeenkomst plaats met als onderwerp 'Beheersen we de robots of wórden we beheerst?'. Inleider is Linda Kool. De technologie schrijdt voort. Van machines naar computers naar robots. Autofabrieken met honderden robots zonder mensen. De zorg waar personeel wordt vervangen door machines: dementerenden die gezelschap krijgen van knuffelrobots. En eigenlijk is het veel ruimer: (informatie)technologie dringt door in onze maatschappij, in het werk en in de persoonlijke leefwereld. Is dit nog maar het begin? Zijn er geen grenzen aan te stellen? Naar de maatschappelijke gevolgen wordt gelukkig ook onderzoek gedaan en met een van de onderzoekers gaan we in gesprek. Linda Kool MSc MA is senioronderzoeker aan het Rathenau Instituut in Den Haag.

Het begint om 16.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 16.00 u).

Informatie: Leen van Doorn, 026 333 3854

DIACONIE

TAXI!!!

Zoals iedereen wel weet worden voor elke zondagviering in onze kerk mensen opgehaald, die graag de viering willen bijwonen maar niet zelf naar de kerk kunnen komen. Dit werkt heel goed en heeft ons doen inzien dat dit echt in een behoefte voorziet. Onlangs heeft ons weer een nieuw verzoek bereikt: dit gaat om structureel vervoer van een echtpaar: dus voor iedere viering.

Uiteraard willen we dit kunnen realiseren. Maar het zou heel fijn zijn indien we een paar nieuwe chauffeurs aan onze bestaande lijst kunnen toevoegen. Daarvoor doe ik hierbij een oproep. Voelt U ervoor om aan ons kerktaxi project deel te nemen, geeft U zich dan op als chauffeur. Ieder half jaar wordt er voor de (3) belanghebbenden een schema gemaakt. Ik bel u dan op welke zondag(en) het u schikt en mail het volledige schema naar alle chauffeurs. Op deze manier kan gemakkelijk geruild worden als het onverwachts toch niet uitkomt.

In onze parochiegemeenschap wordt heel veel werk door veel vrijwilligers verzet. Daar kunnen we trots op zijn.

Ik hoop dat ook de kerktaxi nog lang kan blijven functioneren.

Riet Teunissen: 026-3340937. email: wagteunissen@hetnet.nl



LIEF EN LEED

In Memoriam

Theo Teunissen (1931-2017)

Op donderdag 5 januari is in de leeftijd van 85 jaar overleden Theo Teunissen. Hij is geboren in Oud Gastel op 4 juli 1931 en is de oudste uit een gezin van zes jongens en één meisje.

Na de oorlog gaat hij als 14-jarige naar het seminarie bij de Montfortanen in Zuid-Limburg. Tien jaar studeert hij hier. Het was geen gemakkelijke keuze, maar hij koos ervoor om zijn studie voor een eventueel priesterschap af te breken.

Hij krijgt de kans te gaan werken bij de NS. 38 jaar gaat hij dagelijks naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht.

Op 24 februari 1960 trouwt hij met Diny Bongers. Ze krijgen 3 kinderen, 9 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Vele jaren is hij lid van het Gemengd Bernulphuskoor. Hij hield van de Latijnse liturgie. Ook zijn tuin en het verbouwen van groenten zijn meer dan een hobby voor hem geweest.

Begin oktober wordt hij in het ziekenhuis opgenomen en na een revalidatie periode kan hij eind december terug naar huis. Vol plannen voor de toekomst. Dit was echter van korte duur. Hij wordt getroffen door een hersenbloeding.

Dankbaar voor zijn leven hebben kinderen en kleinkinderen samen met familie en vele anderen op dinsdag 10 januari afscheid genomen in een viering in onze kerk, gevolgd door de begrafenis in de Hof achter de kerk. Moge hij rusten in vrede.

PAROCHIE AGENDA



februari

zo. 26	16.00 u.	Thee met Thema: Beheersen we de robots of wórdten we beheerst?	Vredebergkerk
--------	----------	--	---------------

maart

vr. 10	14.00 u.	film Die Wand	Trefzaal
vr. 24	14.00 u.	film Etre et Avoir	Trefzaal

VIERINGEN IN ONZE KERK



<i>Zondag 5 februari</i> 10.00 uur	<i>Viering in Doorwerth</i>	
Zondag 12 februari 10.00 uur	Eucharistie Tooropkoor D. van der Meer	Pastor P. Westerman
<i>Zondag 19 februari</i> 10.00 uur	<i>Viering in Doorwerth</i>	
Zondag 26 februari 10.00 uur	Woord en communieviering Samenzang D. van der Meer	J. Olimulder
Woensdag 1 maart Aswoensdag	Gebedsviering samenzang D. van der Meer	Parochiële voorgangers
<i>Zondag 5 maart</i> 10.00 uur	<i>Viering in Doorwerth</i>	
Zondag 12 maart 10.00 uur	Woord en communieviering Tooropkoor D. van der Meer	H. Lammers
<i>Zondag 19 maart</i> 10.00 uur	<i>Viering in Doorwerth</i>	
Zondag 26 maart 10.00 uur	Eucharistie	Pastor P. Westerman Laudate J. van Laar
<i>Zondag 2 april</i> 10.00 uur	<i>Viering in Doorwerth</i>	
Zondag 9 april Palmzondag 10.00 uur	Eucharistie Tooropkoor D. van der Meer	Pastor P. Westerman

Op de zondagen dat er in de Bernulphuskerk **geen** viering is, is er een viering in Doorwerth (10.00 uur) of een Eucharistieviering in Wageningen (zie *Titus Breed*).

Doordeweekse vieringen in de Mariakapel om 9.00 uur:

1^{ste} donderdag van de maand mogelijkheid voor persoonlijk gebed en koffiedrinken in de Trefzaal.

Alle andere donderdagen van de maand Eucharistie en koffiedrinken in de Trefzaal.

Elke woensdag Taizé Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.

**DE KERK IS GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET
VRIJDAG VAN 9.30 UUR TOT 16.00 UUR EN OP
ZATERDAG VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR.**