

---

Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek  
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

# BERNULPHUS TUSSENTIJD

jaargang 4

nummer 8

---



---

## ALGEMENE GEGEVENS

### Redactie Nieuwsbrief

Harry Kempen, Henk Brummer en Wilma Furstner

026 33 37 713

E-mail: [bernulphusparochie@gmail.com](mailto:bernulphusparochie@gmail.com)

Kopij voor het volgende nummer **uiterlijk 24 januari** inleveren!

### Website: [www.bernulphus.nl](http://www.bernulphus.nl)

Bij artikelen voorzien van het Bernulphusicoontje kunt u meer informatie vinden op onze website.



### Centraal aanmeldpunt doop voor HDOR

026 35 11 188

E-mail: [derksenwv@gmail.com](mailto:derksenwv@gmail.com)

### Meldpunt Uitvaart en ziekenzalving

06 40 58 38 03

### Pastoraatsgroep

Miep Geutjes

026 33 42 181

Antoinet Verborg

026 33 91 870

### Locatieraad

Voorzitter: mw. M. Willems

026 37 90 756

Secretaris: vacature

Penningmeester: dhr. M.P.B. van der Hoeven

026 33 42 218

Parochiezaken: vacature

Lid: dhr. B.A.F. van Brakel

026 33 34 510

### Secretariaat, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur

026 33 33 200

Coördinator: Riet von der Heide-Keukens

026 33 36 955

### Gezinsbijdragen (Parochiefonds)

Vertrouwensvrouw mevr. M. Willems

026 37 90 756 of 06-51439712

Bankrekening

NL40 RABO 0113 9881 09

t.n.v. RK parochie Titus Brandsma, locatie St Bernulphus

### Kerkhofcommissie

Secretariaat Bernulphuskerk: [bernulphusparochie@gmail.com](mailto:bernulphusparochie@gmail.com)

### Kerk-taxi:

dhr. W. Teunissen

026 33 40 937

dhr. A. Goselink

026 33 33 362

dhr. W. Jansen

026 33 41 543

---

## VAN DE LOCATIERAAD

Namens de locatieraad wil ik graag nog enige zaken met u delen.

### HET GROTE KRUIS

Na de herinrichting van het liturgisch centrum begin dit jaar was er geen plaats voor het grote kruis op de bekende plaats. Ook de werkgroep meende dat 't kruis moest terugkeren in de kerk, maar omdat dat niet gebeurde hebben meerdere parochianen ons daarop aangesproken, terecht!

U kunt gerust zijn, het grote kruis hangt sinds 21 november weer voorin de kerk tegen een pilaar aan de zijzijde van het liturgisch centrum. De bevestiging van het kruis is provisorisch, maar voor de kerstvieringen is het weer stevig en definitief geplaatst, met dank aan Jan Denissen en Piet Scheeren.



### TITUS BREED

Het rondbrengen van ons kerkblad wordt voor veel vrijwilligers een probleem, zij haken af vanwege gevorderde leeftijd en het zwaardere gewicht van het blad. Om die reden overwegen locatieraad en pastoraatsgroep de bezorging te reduceren. Gelukkig is er ook de mogelijkheid om het kerkblad digitaal te ontvangen, geheel passend in deze tijd.

Bij deze Titus Breed ontvangt u een brief waarin u kunt aangeven hoe u het kerkblad in de toekomst wilt ontvangen: gedrukt, digitaal of helemaal niet meer.

U kunt uw reactie mailen naar [bernulphusparochie@gmail.com](mailto:bernulphusparochie@gmail.com), de brief invullen en afgeven, opsturen naar het secretariaat of achterlaten in de bus achterin de kerk. Wij rekenen op uw reactie!

## **PASTORIE EN KERKGEBOUW**

De overdracht van de pastorie heeft in november plaatsgevonden. Dat heeft o.m. tot gevolg dat er binnen de kerk een nieuwe toiletgroep moet worden geplaatst. Juist omdat de toekomst van ons kerkgebouw in de verdere toekomst ongewis is, is besloten tot een sobere herindeling van het achterdeel van de kerk.

De basis van deze kleine verbouwing houdt in dat de toegang tot de kerk teruggaat naar de originele grote toegangsdeuren middenvoor en u dan de kerk betreedt via de grote hal. De nu gebruikte zijdeur wordt afgesloten en de kleine hal en het keukentje worden verbouwd tot een toiletgroep. Het keukentje komt in de huidige "drukkerij", grenzend aan de Trefzaal. Toegang tot de eerste verdieping gaat dan via de grote hal; archief en drukkerij krijgen een plek op de 1e etage. Binnen onze locatie zijn Jos Goossens en de kerkhofgroep bezig dit plan uit te werken. Begin 2018 hopen we deze aanpassingen te realiseren.

*Van harte wens ik u allen een mooie decembermaand,  
Molleke Willems, voorzitter locatieraad*

## **ZONDAGVIERINGEN IN DE ST. BERNULPHUSKERK IN 2018**

In 2014 besloot het Parochiebestuur van de Zalige Titus Brandsma Parochie, uit bezuinigingsoverwegingen, het aantal vieringen op zondag terug te brengen. Een van de gevolgen hiervan was dat er in de St. Bernulphuskerk twee zondagvieringen per maand zouden zijn en ook in de O.L.V. van Lourdeskerk in Doorwerth.

Zoals u wellicht weet stoppen de vieringen in de kerk in Doorwerth in februari 2018. Het pastoraal team biedt de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek de gelegenheid om weer vier zondagvieringen per maand te gaan houden. Het tot stand komen van de inhoud van de vieringen, de ondersteuning tijdens de viering (koster, lectoren, collectanten, muzikale begeleiding), het vervoer van en naar de kerk van mensen die er zelf niet meer kunnen komen en de organisatie van koffie na afloop, vergt inzet van veel vrijwilligers. In de huidige situatie slagen we er net in, dankzij de huidige groep vrijwilligers, om twee vieringen per maand naar behoren te verzorgen. De Locatieraad en de Pastoraatgroep zien geen mogelijkheid om, met de huidige groep vrijwilligers, uit te breiden naar vier vieringen per maand, en op gelijke wijze invulling te geven zoals nu in de twee vieringen gebeurt.

Het is een lastig dilemma voor Pastoraatgroep en Locatieraad. Natuur-

lijk willen wij mensen zo vaak mogelijk gelegenheid geven samen te vieren. Daarom willen wij peilen hoe de mogelijkheden voor onze geloofsgemeenschap liggen. Liefst zouden we het aantal vrijwilligers verdubbeld zien, maar wij zijn er ons bewust van dat dit een onmogelijk in te vullen wens is. Wij zijn echter wel van mening dat er minstens twee personen voor het samenstellen van de liturgie bij moet komen, minstens twee kosters, twee lectoren, minstens twee mensen voor de koffie en ook een aantal chauffeurs als we mensen wekelijks op willen kunnen halen. Wij willen de eerste helft van 2018 doorgaan met twee vieringen per maand en dan intussen proberen de benodigde vrijwilligers te werven. Als dit lukt kunnen we in de tweede helft weer wekelijks een viering houden. Als het niet lukt moeten we vooral doorgaan met de twee goede vieringen per maand. Heeft u belangstelling of wilt u ook uw steentje bijdragen om met succes over te gaan op vier vieringen per maand, dan kunt u dat melden bij leden van Locatieraad of Pastoraatsgroep; bij hen kunt u ook altijd terecht voor informatie en vragen die u wellicht vooraf heeft. Wij hopen van veel mensen reactie te krijgen om samen goed te kunnen blijven vieren in onze St. Bernulphuskerk!

*Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep,  
Berry van Brakel, Miep Geutjes, Molleke Willems, Antoinet Verborg  
(zie voor o.a. telefoonnummers binnenblad onder Algemene Gegevens)*

## **BERICHT AAN DE BERNULPHUSGEMEENSCHAP**

Beste parochianen van de St. Bernulphuskerk,

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat we afscheid hebben genomen van onze oom en vriend pastoor Antoon Wissing.

Wij denken nog vaak aan hem.

Wij hoorden dat er vragen zijn gekomen over het summiere opschrift op zijn graf.

Dit grafschrift is uitgevoerd conform zijn eigen persoonlijke wens.

*Met vriendelijke groet,  
familie Wissing  
Cor Spithoven, executeur*



---

## VAN DE PASTORAATSGROEP

### COLLECTES

In elke viering op zondag houden wij twee collectes. De eerste voor pastoraal werk en eredienst in de eigen geloofsgemeenschap en de tweede voor een diaconaal doel. De opbrengsten van het laatste half jaar:

Datum	Doel	Opbrengst
25-06-2017	1e pastoraat en eredienst	130,10
	2e KONDWA (huis voor weeskinderen en kwetsbare kinderen in Zambia)	188,15
09-07-2017	1e pastoraat en eredienst	213,65
	2e Amnesty International	227,92
23-07-2017	1e pastoraat en eredienst	108,75
	2e Stoelenproject de Duif (Daklozenopvang)	126,05
13-08-2017	1e pastoraat en eredienst	124,05
	2e Werkgroep Roemenië (Agnita)	153,04
27-08-2017	1e pastoraat en eredienst	95,00
	2e Missie Verkeers Middelen (Aktie MIVA)	181,20
10-09-2017	1e pastoraat en eredienst	157,32
	2e Zonnebloem	299,11
08-10-2017	1e pastoraat en eredienst	181,43
	2e Wereldmissiedag voor kinderen	286,80

Allen hartelijk dank voor uw gulle gaven!

### PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

Tijdens de viering van 8 oktober was het thema "Omzien naar elkaar". Hans Lucassen (lid van het pastoresteam met profiel diaconie) en de Parochiële Caritas hebben gevraagd middels dit thema aandacht te vragen voor de PCI. Uitgangspunt zijn de werken van barmhartigheid. En de vertaling ervan naar de huidige tijd. Peter Westerman en Joep Stappers hebben op een geweldige wijze invulling gegeven aan de viering en Lucy Kortram had speciaal voor deze viering een gedicht ge-



maakt waarin (in mijn interpretatie) de inspiratie voor het werk voor de P.C.I. prachtig naar voren kwam.

Als P.C.I. werkgroepen van de gemeente Renkum proberen wij samen met de andere leden van de Raad van Kerken een diaconaal Platform op te zetten met als een van de doelstellingen snel hulp te kunnen bieden bij acute situaties. We merken dat het voor mensen in nood niet zo makkelijk is hulp te vragen. Door gezamenlijk op te trekken krijgen we een duidelijker gezicht voor anderen die op het gebied van Welzijn actief zijn. Er ontstaat een fijne samenwerking tussen de diaconieën van de verschillende kerken en we inspireren elkaar ook. Een van de eerste acties is de aandacht voor de Hospices waarvoor in november door alle kerken wordt gecollecteerd. In een gemeenschappelijke bijeenkomst hebben we informatie gekregen over de hospices. En ook informatie meegenomen naar de verschillende geloofsgemeenschappen.

Een volgende gemeenschappelijke activiteit wordt mogelijk een bezoek en aansluitende bijeenkomst bij de Voedselbank.

Omzien naar elkaar. Het thema voor diaconie en P.C.I. Het is belangrijk om signalen door te krijgen. Als u iemand bent of iemand weet die extra aandacht, meeleven of ondersteuning kan gebruiken meldt het dan ook. Het bloemetje dat we vanuit de zondagse viering proberen te brengen betekent vaak veel. Het idee dat mensen aan je denken kan heel steunend werken!

In december wordt door de Raad van Kerken ook weer de kerstpakkettenactie opgezet. Als u mensen kent die voor wat extra's in aanmerking komen meldt dit dan ook aan ons.

De P.C.I. wil ook zelf met kleine kerstattenties bij mensen langs gaan.

Ook hier geldt: kent u iemand die dit zou waarderen meldt het dan!

Wij hebben geen echte "bezoekgroep" meer maar veel mensen die omzien naar elkaar!

Signalen kunt u altijd doorgeven!





## **GASTVRIJHEID EN OMZIEN NAAR ELKAAR**

Gastvrijheid en Omzien naar Elkaar: ik denk concreet aan koffie op zondag na de viering, vervoer van mensen naar de kerk en de Open Kerk op zaterdag. Om aan deze taken inhoud te kunnen blijven geven is dringend uitbreiding van de mensen die hier iets voor willen doen noodzakelijk.

Ik wil dan ook met name de jongere mensen (mag gerust 40+) die misschien niet geregeld in de kerk komen maar wel willen omzien naar elkaar en af en toe een bijdrage willen leveren aan een van deze taken oproepen om eens mee te lopen en te kijken of zij iets kunnen betekenen.

Dat kan door ons te berichten of een bericht naar het secretariaat te sturen. Samen kunnen we dan eens kijken naar de mogelijkheden.

Antoinet Verborg 06-44902176, [schootverborg@hetnet.nl](mailto:schootverborg@hetnet.nl) Secretariaat Bernulphus: 026-3333200 of [bernulphusparochie@gmail.com](mailto:bernulphusparochie@gmail.com)

## **OASE OOSTERBEEK START TAALCAFÉ**

Op 16 januari 2018 starten we in Oase Oosterbeek met een Taalcafé. Vanaf deze datum is er elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur een inloop in onze huiskamer. Deze inloop is vooral bedoeld voor iedereen die in een gezellige, ontspannen sfeer beter Nederlands wil leren spreken. Taal leer je niet alleen uit een boek, taal leer je door mensen te ontmoeten.

Nieuwe contacten maken, samen koffie of thee drinken, elkaar helpen, van elkaar leren en een spel doen. Iedereen die hier aan mee wil doen is welkom. Dat geldt ook voor ouders met kinderen.

Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis.

### **Voor meer informatie:**

binnen lopen op de dinsdagmiddag in Oase, Lebretweg 2a, via telefoonnummer 026 3342770 van onze coördinator Ria Boekhorst en via [activiteiten@OaseOosterbeek.nl](mailto:activiteiten@OaseOosterbeek.nl)

Kijk ook op onze website: [www.oaseoosterbeek.nl](http://www.oaseoosterbeek.nl)

Oase  
Oosterbeek



---

## BERNULPHUS VERTELT...

Hiervoor verwijzen wij u graag naar de Kersteditie van Titus Breed.

---

### LITURGIE

#### KERSTKUIER

Ook dit jaar is er weer een Kerstkuier georganiseerd. Deze Kerstkuier zal worden gehouden op **zaterdag 16 december**. Het is een wandeling, bedoeld voor jong en oud en heeft een, via lichtjes uitgezette route. Onderweg wordt op diverse locaties het Kerstverhaal met woord, midwinterhoorn en zang uitgebeeld. Het begin van de wandeling is vanuit de achterzijde van de Vredebergkerk.

Er kan gestart worden tussen 18.00-19.30 uur. De terugkomst is weer in de Vredebergkerk, waar warme drank met versnapering staat te wachten!

Parkeren kunt u op het Raadhuisplein.

Voor informatie: 026 - 33 41 052.



## FESTIVAL OF LESSONS

Ook dit jaar is er tijdens de advent een vesper in onze kerk en wel op **zondag 17 december om 19.00 uur.**

Het thema luidt: Verlangen naar wat komt - met de profeet Jesaja uitzien naar toekomst.

In dit vesper komen mensen in oecumenisch verband bijeen voor een moment van meditatie en al luisterend naar het Woord, muziek, zang en gebed op weg te gaan naar het Kerstfeest.

De vesper heeft de vorm van een 'Festival of Lessons and Carols' (bijbelteksten en kerstliederen).

Voorganger is Reverend Father Geoffrey Allen.

Het Oecumenisch Projectkoor onder leiding van dirigent Danny Nootboom verleent muzikale medewerking.

*De Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp nodigt u van harte uit en wenst u goede inspiratie!*

## KINDERKERST... KOM JIJ OOK?

Op **zondag 24 december** zal in onze kerk weer het kerstverhaal worden verteld en het zal worden uitgebeeld door en voor kinderen. Alles zal worden ondersteund door een koor van engelen. Om 16.30 uur zal dit kinderkerstfeest plaatsvinden. Wil je meedoen en engel zijn bij het koortje, kun je je opgeven bij Marja Boere, tel. 026 3337263  
Jij bent van harte uitgenodigd!

*Werkgroep Kinderkerstfeest*

## WOORD- EN COMMUNIEVIERING OP DE KERSTAVOND

Op **zondag 24 december** begint om 19.00 uur in onze kerk een Woord- en communieviering met voorganger pastor John Rademakers en met medewerking van het koor FENIKS o.l.v. Rineke Hoens. Organist is de heer Dick van der Meer.



## **EUCHARISTIEVIERING IN DE KERSTNACHT**

Wanneer U dit onder ogen krijgt, zijn wij allang bezig met de voorbereidingen voor de kerstnachtmis. Wie zijn wij? Wij zijn de leden van het Tooropkoor en onze dirigent, Joep Stappers.

In september zijn we al begonnen om te "snuffelen" aan de liederen voor de nachtmis. En nu is de "stageperiode" afgelopen en wordt er hard aan gewerkt om tot een "klinkend" resultaat te komen.

Er wordt steeds meer aan ademhaling en stemtechniek gewerkt en we hopen dat dat straks ook te horen is.

De dinsdagavond is dus ook steeds meer een avond van inspanning, met een koffiepauze voor de nodige ontspanning.

Minder bekend zal zijn dat Joep ook voor koorbewerkingen zorgt en componeert.

Tijdens de kerstnachtviering op **zondag 24 december om 22.00 uur** zingen we een tafelgebed (Geen verre vreemde nacht) en dit gebed is door Joep van muziek voorzien. Ja, we zijn blij met ons duizendpootje, net zoals we blij zijn met de orgelbegeleiding van Dick, "onze huisorganist".

Maar helaas, aan alles hangt een prijskaartje. Daarom zijn we blij dat middels dit schrijven, we bekend mogen maken dat de "eindcollecte" bij het verlaten van de mis, geheel ten goede komt aan de ondersteuning van ons koor.

Laten we er samen een fijne kerstviering van maken en mag ik een ieder uit naam van de koorleden en Joep:



**EEN  
GEZEGENDE  
KERST  
EN EEN  
VOORSPOEDIG  
NIEUWJAAR  
TOEWENSEN!**

## EUCHARISTIEVIERING OP 1E KERSTDAG

Het gemengd St. Bernulphuskoor is bijna drie jaar geleden gestopt met haar zangactiviteiten. Maar in de maanden voor Kerstmis komen de leden elk jaar weer bij elkaar om onder leiding van dirigent Ed Sanders en organist Dick v.d. Meer een van haar missen opnieuw in te studeren. Dit jaar kunt u het koor beluisteren tijdens de viering op de ochtend van eerste kerstdag. U hoort dan een deels Latijns, deels Engelstalig repertoire. De Latijnse mis is voor het koor vertrouwd: de Mass of St. Cecilia van J.E. Turner, geschreven in 1892. Daarnaast kunt u de Christmas Carol "In the bleak midwinter" beluisteren. De tekst is afkomstig van een gedicht, plm. 1874 geschreven door Christina Rossetti. Deze is door diverse componisten op muziek gezet. Het koor koos indertijd voor de uitvoering van Harold Darke (1888-1976). In zijn versie wordt elk van de vier verzen op een andere wijze vertolkt, waarvan twee met solo's voor de sopraan- en tenorpartij.

Het tweede motet is eveneens Engels: Hark the Herald-angels sing. De muziek is gecomponeerd door Felix Mendelssohn Bartholdy, de tekst is afkomstig van Charles Wesley; toch waren het geen tijdgenoten. Het stuk is erg bekend en er bestaan vele bewerkingen van. U hoort die van William Cunnings uit 1855.

Al met al een gevarieerd repertoire voor de kerstochtend. De Eucharistieviering begint op **maandag 25 december om 11.00 uur** met P. Westerman pr. als voorganger.

U bent van harte welkom.

---

## EVENEMENTEN

### KERSTCONCERT DOOR CARMINA LUDENS

#### ZIJ HOORDEN EEN NIEUW LIED

De herdertjes lagen bij nachte... Herdertjes?

In de tijd van Christus' geboorte waren herders absoluut geen lieve jongens. Ze werden veracht en buitengesloten, leefden aan de rand van de samenleving. Ze worden in één adem genoemd



met tollenaars, woekeraars, gokkers en marskramers. "Vertrouw ze niet en koop niets van ze, geen wol of melk, want misschien hebben ze die wel gestolen." In het kerstconcert 2017 rekt Carmina Ludens af met het romantische beeld van de herders. Het zijn verschoppelingen, bang voor 'die anderen' door wie ze als uitschot worden behandeld. Maar uitgerekend zij krijgen van een engel te horen: "Er is iemand die naar jullie omziet. Er is een kind geboren dat voor jullie een redder zal zijn." In onze voorstelling klinkt dat goede nieuws met de stralende muziek van Heinrich Schütz. Lieder van Bach, Charpentier en Praetorius laten daarop de verbazing en ontroering van de herders horen. Ze weten zich als mens gezien, durven naar buiten te treden en verkondigen wat hun overkomen is. Het zicht op de toekomst tekent zich af. Eens zal dit kind zelf een herder zijn voor mensen die worden uitgekotst en gediscrimineerd: lammen en blinden, dieven en collaborateurs, meelaatsen, prostituees. 'He shall feed his flock', 'Hij zal zijn kudde weiden' wordt er gezongen met de ontroerende aria uit Händels Messiah. Een enthousiast kerst-danslied van Walton verklankt de vreugde daarover. Maar in het wiegelied 'Shepherds cradle song' klinkt ook de schrijnende zin: "Wrede mensen zullen je hangen aan een boom. Slaap dus, zolang



het nog kan, slaap." Toch overheerst de vreugde om deze bijzondere geboorte. Daarmee is immers de belofte meegegeven dat eens rechtvaardigheid en vrede zullen heersen op onze aarde.

Carmina Ludens treedt op in onze kerk op zaterdag 23 december om 20.00 uur en staat onder leiding van Hein Vrijdag.

*Entree is 10 euro*

*Informatie en reserveren: [info@carminalludens.nl](mailto:info@carminalludens.nl)*

*[www.carminalludens.nl](http://www.carminalludens.nl)*

## **CONCERT VAN HET NEVA-ENSEMBLE**

Vijf top zangers en een pianiste, samen het Neva-ensemble vormend, geven een concert. Voor het vier en twintigste seizoen (vanaf 1992) komt het bij al velen bekende Neva-ensemble uit St Petersburg wederom naar ons land voor een groot aantal concerten van begin december 2017 tot half januari 2018. Een muzikale belevenis met voor de pauze Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en beroemde Kerstliederen, met na de pauze Russische volksmuziek, zoals de Stenka Razin, Eenzaam helder klinkt het klokje, gevolgd door aria's, duetten, romances en trio's van bekende componisten. Het wordt een bijzondere gebeurtenis voor u als toehoorder bij dit concert, het belooft een bijzonder optreden te worden, zowel een streling van het oor, als ook voor het oog. De Telegraaf noemde deze topsolisten eens "De muzikale tovenaars uit Rusland". Het concert vindt plaats op zondag 7 januari 2018, 20.00 uur in onze kerk.

De toegang is gratis, maar de leden van het ensemble staan na afloop bij de uitgang om uw mondelinge en geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen.

---

## **LIEF EN LEED**

### **Gedoopt**

Zaterdag 25 november jl. is in onze kerk gedoopt Boaz Houben, zoon van Michel Houben en Anneli Houben-Hanssen.

Michel en Anneli, van harte gefeliciteerd met deze grote stap voor Boaz.



## In memoriam

Op donderdag 19 oktober overlijdt Riek van Eijden-Boersen (1930-2017). Riek is geboren op 23 juni 1930 in Hoogland. Daar heeft zij haar jeugd doorgebracht. Door haar werk komt zij in Leusden terecht en daar heeft zij haar man, René van Eijden, leren kennen. In Leusden hebben zij samen een boerderij gehad en zes kinderen groot gebracht. Na de verkoop van de boerderij zijn Riek en René verhuisd naar het Oosten van het land. En uiteindelijk komen ze in Oosterbeek. Hier heeft Riek veel kunnen genieten van al haar hobby's, erg creatief bezig met verf, haken en breien. Zij heeft tot op het laatst haar belangstelling getoond voor alles om haar heen. Het zestigjarige huwelijk samen met René heeft zij niet meer kunnen vieren. Moge zij rusten in vrede.

---

## PAROCHIE AGENDA

### december

za. 16	18.00 u.	Kerstkuier	Vredebergkerk
zo. 17	19.00 u.	Advent vesper	onze kerk
za. 23	20.00 u.	Carmina Ludens	onze kerk
zo. 24	16.30 u.	Kinderkerst	onze kerk
zo. 24	19.00 u.	Kerstviering m.m.v. Feniks koor	onze kerk
zo. 24	22.00 u.	Kerstviering m.m.v. Toorop koor	onze kerk
ma.25	11.00 u.	1e Kerstdag viering m.m.v. Bernulphuskoor	onze kerk
<b>januari</b>			
zo. 7	20.00 u.	Neva-ensemble	onze kerk



**DE KERK IS GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET  
VRIJDAG VAN 9.30 UUR TOT 16.00 UUR EN OP  
ZATERDAG VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR.**



# VIERINGEN IN ONZE KERK



Zondag 17 december

10.00 uur

19.00 uur

*Viering in Doorwerth*

**Vesperviering in Bernulphuskerk**

Projectkoor Oosterbeek

o.l.v. Danny Nooteboom

Reverend Father  
Geoffrey Allen

Zondag 24 december **Kerstavond**

16.30 uur

19.00 uur

**Kinderkerstfeest**

**Woord en communieviering**

Feniks D. van der Meer

**Nachtmis**

Tooropkoor D. van der Meer

Pastor J. Rademakers

Pater P. Westerman

Maandag 25 december **1ste kerstdag**

11.00 uur

**Eucharistie**

Bernulphuskoor D. van der Meer

Pater P. Westerman

*Oudjaarsavond Zondag 31 december*

19.00 uur

*Oecumenische viering in de Vredebergkerk*

Zondag 7 januari

10.00 uur

*Viering in Doorwerth*

Zondag 14 januari

10.00 uur

**Eucharistie**

Tooropkoor D. van der Meer

Pater P. Westerman

Zondag 21 januari

10.00 uur

**Oecumenische viering**

Zondag 28 januari

10.00 uur

**Woord en communieviering**

Samenzang M. Huls

Toos Jurrius-Kunnen

Zondag 4 februari

10.00 uur

*Viering in Doorwerth*

Zondag 11 februari

10.00 uur

*Afscheid-viering in Doorwerth*

Op de zondagen dat er in de Bernulphuskerk **geen** viering is, is er een viering in Doorwerth (10.00 uur) of een Eucharistieviering in Wageningen (zie *Titus Breed*).

**Doordeweekse vieringen in de Mariakapel om 9.00 uur:**

1<sup>ste</sup> donderdag van de maand mogelijkheid voor persoonlijk gebed en koffiedrinken in de Trefzaal.

Alle andere donderdagen van de maand Eucharistie en koffiedrinken in de Trefzaal.

**Elke woensdag Taizé Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.**