

Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJD

jaargang 5

nummer 2



ALGEMENE GEGEVENS

Redactie Nieuwsbrief

Harry Kempen, Henk Brummer en Wilma Furstner

026 33 37 713

E-mail: bernulphusparochie@gmail.com

Kopij voor het volgende nummer **uiterlijk 2 mei** inleveren!

Website: www.bernulphus.nl

Bij artikelen voorzien van het Bernulphusicoontje kunt u meer informatie vinden op onze website.



Centraal aanmeldpunt doop voor HDOR

026 35 11 188

E-mail: derksenwv@gmail.com

Meldpunt Uitvaart en ziekenzalving

06 40 58 38 03

Pastoraatsgroep

Miep Geutjes

026 33 42 181

Antoinet Verborg

026 33 91 870

Locatieraad

Voorzitter: mw. M. Willems

026 37 90 756

Secretaris: vacature

Penningmeester: dhr. M.P.B. van der Hoeven

026 33 42 218

Parochiezaken: vacature

Lid: dhr. B.A.F. van Brakel

026 33 34 510

Secretariaat, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur

026 33 33 200

Coördinator: Riet von der Heide-Keukens

026 33 36 955

Gezinsbijdragen (Parochiefonds)

Vertrouwensvrouw mevr. M. Willems

026 37 90 756 of 06-51439712

Bankrekening

NL40 RABO 0113 9881 09

t.n.v. RK parochie Titus Brandsma, locatie St Bernulphus

Kerkhofcommissie

Secretariaat Bernulphuskerk: bernulphusparochie@gmail.com

Kerk-taxi:

dhr. W. Teunissen

026 33 40 937

dhr. A. Goselink

026 33 33 362

dhr. W. Jansen

026 33 41 543

VAN DE LOCATIERAAD

EEN KLEINE VERBOUWING EN EEN GROTE VERHUIZING

Dat is in 't kort wat er afgelopen maanden gebeurde: locatie Doorwerth bereidde zich voor op de sluiting van haar kerkgebouw en in Oosterbeek werd de noodzakelijke interne verbouwing gerealiseerd. Er is in korte tijd heel veel werk verricht, niet alleen door de aannemer en zijn medewerkers, maar zeker ook door onze onvolprezen vrijwilligers, met de kerkhofgroep als vaste waarde en Miep Geutjes als liaison naar locatie Doorwerth. Locatie Doorwerth werd in februari "dakloos" en Oosterbeek is de natuurlijke plek om parochianen en inboedel (van klein tot groot) een dak boven 't hoofd te bieden. De verhuizing vond plaats op 3 maart jl. Na de verbouwing en herinrichting binnen onze kerk hebben keuken en toiletten een andere, betere plek gekregen, de ruimtes boven zijn anders ingericht met de drukkerij, werkplek voor Ineke Jansen (pastoraatsgroep-lid van Doorwerth) en kasten met archief en tot slot in het midden een royale werkruimte met kopieerapparaat voor algemeen gebruik; de boven etage is nu met een deur afgesloten. Bewust is gekozen voor een bescheiden verbouwing, omdat de verre toekomst van de



Bernulphuskerk ongewis is. Vrijwilligers en gebruikers van de kerk hebben op meerdere momenten inbreng gehad en het resultaat voelt voor velen als bevredigend.

De werkzaamheden in en rondom de kerk gaven blijk van grote vitaliteit en betrokkenheid. Van harte hoop ik dat die met de lente in aantocht, zal voortduren!

Goede Paasdagen toegewenst,

Molleke Willems, voorzitter locatieraad

BERNULPHUS VERTELT...

Naast de Bernulphuskerk zijn er in Oosterbeek nog meer plekken, die ons herinneren aan Sint Bernulphus: St. Bernulphusstraat, r.k. basisschool Bernulphus, Scouting St. Bernulphus, kerkhof St. Bernulphus en de Bernulphuskapel.

Door een schenking van de familie Schade wordt in 1902 een leer- en naaischool voor meisjes gebouwd en Marius van wordt er een kleuterschool gesticht. Aan deze school geven de Zusters van Liefde uit Tilburg les tot 1956. In 1907 wordt achter de Bernulphuskerk een klooster en een kapel gebouwd voor deze zusters: de Bernulphuskapel. Deze kapel staat er nog en de school is inmiddels verbouwd.



www.bernulphuskapel.nl

De lagere school St. Jozef uit 1956 en de Mariakleuterschool gaan – na invoering van het basisonderwijs in 1985 – samen onder de naam r.k. basisschool Bernulphus. Deze is begonnen in het gebouw waar nu de Revabo is gehuisvest (Pastoor Bruggemanlaan 33a), daarna in het gebouw van de Groen van Prinste-



erschool (Münninghofflaan 1); dit gebouw is afgebroken en nu gaat de school verder als Bernulphusschool op de huidige locatie (Pastoor Bruggemanlaan 10).

In 1945 wordt Scouting St. Bernulphus opgericht. Tot op de dag van vandaag is de club nog steeds springlevend en is gehuisvest in De Dukdalf aan de Graaf van Rechterenweg. Welpen en kabouters, verkenners en gidsen en rowans en sherpa's vinden hier onderdak.



Men kan er natuurlijk niet om heen om vlak in de buurt van de Bernulphuskerk een straat naar de heilige te noemen. Dat wordt dan ook de St. Bernulphusstraat, direct achter de kerk.



Tot slot, achter de kerk ligt het kerkhof St. Bernulphus; in 1860 wordt hiermee een begin gemaakt. In de loop der jaren is de Hof achter de Kerk flink uitgebreid. Ook heeft een aantal Oosterbekers van hun ouders bij de geboorte de naam Bernulphus meegekregen. Zo herinneren deze namen ons nog altijd aan het leven van deze legendarische pastoor van Oosterbeek.



EVENEMENTEN

DEZE FILMS MAG U NIET MISSEN.

De films die vertoond worden gaan beide over problemen van deze tijd. Ze gaan over werk, geen werk, arbeidstijdverkorting, ontslag, uitkering, werk zoeken en passend werk vinden. Wat doet dat met mensen en hoe gaan we er mee om?

vrijdag 6 april: Ressources humaines

Deze film gaat over zaken betreffende de werkers in een bedrijf. Frank keert terug naar Parijs om stage te lopen in de fabriek waar zijn vader al dertig jaar werkt. Terwijl zijn vader op de vloer machines bedient, houdt Frank zich op de managementafdeling bezig met de effecten van arbeidstijdverkorting. Tot hij ontdekt dat hij door de directie wordt gebruikt als dekmantel om twaalf mensen te ontslaan, waaronder zijn eigen vader. Een aangrijpende film mede door het prachtige en confronterende spel van de vader en zijn zoon.

vrijdag 20 april: I, Daniel Blake

De 59-jarige timmerman Daniel Blake moet na een hartaanval voor het eerst in zijn leven een beroep op de staat doen. Hij probeert zich een weg te banen door het bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug. Een oprechte en emotionele film.



Plaats: Trefzaal in onze kerk; aanvang 14.00 uur.

LIEF EN LEED

In Memoriam

In de leeftijd van 94 jaar overlijdt op zondag 14 januari jl. **Henk Eijbersen**. Geboren in Oosterbeek komt hij op jonge leeftijd door het stranden van het huwelijk van zijn ouders, in het kinderdorp Neerbosch. Hier leert hij het ambacht van schoenmaker. Na de oorlog gaat hij werken in Heijthuizen en leert hij zijn toekomstige vrouw Truus kennen. Ze trouwen in 1947 en vestigen zich in Oosterbeek. Samen krijgen ze zeven kinderen. Na een aantal jaren als schoenmaker in Oosterbeek gaat een langgekoesterde wens van Henk in vervulling. Hij gaat werken in de orthopedische schoenmakerij van Van Bekkum in Arnhem. Na zijn pensionering geniet hij samen met Truus van een onbekommerde tijd en

van de vele klein- en achterkleinkinderen. Een groot verdriet is het overlijden van hun zoon Frits in 1995. Na een aantal jaren in de Oude Kloostertuin verhuizen ze naar Overdal. Truus sterft in 2009 in de Molenberg en vrij kort daarna overlijdt ook dochter Marijke.

Met alle positiviteit die in hem was heeft hij zijn leven geleefd en voleind. Met velen waren we op zaterdag 20 januari voor zijn afscheidsviering en zijn crematie op Moscowa in Arnhem.

Moge hij rusten in vrede.

Na het ontvangen van het Sacrament der Zieken is, in aanwezigheid van haar man en kinderen, op maandag 19 februari in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, overleden **Elsabeth Regina Maria (Bep) Derks-Hoes**. Zij is precies 85 jaar geworden. Na haar huwelijk met Jan Derks op 14 mei 1960 verhuist ze van Ewijk naar Doorwerth. In 1965 verhuizen ze samen met hun dochter Mirjam naar Oosterbeek. Ze gaan wonen aan de Bildersweg. Het gezin breidt zich daar uit met nog twee dochters en een zoon. Jaren later worden zij en Jan grootouders van vijf kleinkinderen. Dankzij Bep is hun huis aan de Bildersweg een open huis voor iedereen. Vriendjes en vriendinnetjes zijn er van harte welkom. Ze had een luisterend oor en aandacht voor de mensen, die zij heeft ontmoet. Zorgzaam en lief, evenwichtig en geduldig zijn de steunpunten waarop zij haar leven had gebaseerd. Dit en nog meer heeft doorgelonden in de woorden bij haar afscheid op maandag 26 februari in onze kerk. Daarna is zij begraven in de Hof achter de kerk.

Moge zij rusten in vrede.

PAROCHIE AGENDA

april

vr. 6	14.00 u.	film Ressources humaines	onze kerk
vr. 20	14.00 u.	film I, Daniel Blake	onze kerk
zo. 22	16.00 u.	Thee met Thema (zie TB)	Vredebergkerk

Elke woensdag Taizé Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.
--

DE KERK IS GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 9.30 UUR TOT 16.00 UUR EN OP ZATERDAG VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR.

VIERINGEN IN ONZE KERK



Witte Donderdag Donderdag 29 maart 19.00 uur	Eucharistie Gelegenheidskoor Doorwerth/ Joep Stappers	Pater P. Westerman
Goede Vrijdag Vrijdag 30 maart 15.00 uur	Kruisweg Samenzang R. van de Berg	Marijke Wasser
19.00 uur	Gebedsviering Parochiekoor M. Huls	Joost Klopper Marijke Wasser
Paaszaterdag Zaterdag 31 maart 21.00 uur	Eucharistie Tooropkoor A. Veltkamp	Pater P. Westerman
Pasen Zondag 1 april 10.00 uur	Eucharistie Kleurrijk /J. van Laar	Pater P. Westerman
Zondag 8 april 10.00 uur	Eucharistie HDOR Kinderkoor/eigen Voorstellen 1ste communicanten	Pastoor H. ten Have
Zaterdag 21 april 18.00 uur	Thomasviering met maaltijd	Werkgroep
Zondag 22 april 10.00 uur	Eucharistie JKA/ eigen	Pater W. van der Salm
<i>Zondag 29 april</i> <i>10.30 uur</i>	<i>Titusviering in Renkum</i>	
Zondag 13 mei 10.00 uur	Eucharistie Tooropkoor / D. van der Meer	Pater P. Westerman
Pinksteren Zondag 20 mei 10.00 uur 11.30 uur	Eucharistie Tooropkoor / M. Huls Pinkstermanifestatie	Pater W. van der Salm

Op de zondagen dat er in onze kerk **geen** viering is, is er een Eucharistieviering in Wageningen of een viering in een andere kerk in onze parochie (zie *Titus Breed*).

Doordeweekse vieringen in de Mariakapel om 9.00 uur:

1^{ste} donderdag van de maand mogelijkheid voor persoonlijk gebed en koffiedrinken in de Trefzaal.

Alle andere donderdagen van de maand Eucharistie en koffiedrinken in de Trefzaal.