

BERNULPHUS TUSSENTIJD

jaargang 5

nummer 3



ALGEMENE GEGEVENS

Redactie Nieuwsbrief

Harry Kempen, Henk Brummer en Wilma Furstner

026 33 37 713

E-mail: bernulphusparochie@gmail.com

Kopij voor het volgende nummer **uiterlijk 13 juni** inleveren!

Website: www.bernulphus.nl

Bij artikelen voorzien van het Bernulphusicoontje kunt u meer informatie vinden op onze website.



Centraal aanmeldpunt doop voor HDOR

026 35 11 188

E-mail: derksenwv@gmail.com

Meldpunt Uitvaart en ziekenzalving

06 40 58 38 03

Pastoraatsgroep

Miep Geutjes

026 33 42 181

Antoinet Verborg

026 33 91 870

Locatieraad

Voorzitter:

mw. M. Willems

026 37 90 756

Secretaris:

vacature

Penningmeester:

dhr. M.P.B. van der Hoeven

026 33 42 218

Parochiezaken:

vacature

Lid:

dhr. B.A.F. van Brakel

026 33 34 510

Secretariaat, Utrechtseweg 129, 6862 AG Oosterbeek

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur

026 33 33 200

Coördinator:

Riet von der Heide-Keukens

026 33 36 955

E-mail:

bernulphusparochie@gmail.com

Gezinsbijdragen (Parochiefonds)

Vertrouwensvrouw mevr. M. Willems

026 37 90 756 of 06-51439712

Bankrekening

NL40 RABO 0113 9881 09

t.n.v. RK parochie Titus Brandsma, locatie St Bernulphus

Kerkhofcommissie

Secretariaat Bernulphuskerk: bernulphusparochie@gmail.com

Kerk-taxi:

dhr. W. Teunissen

026 33 40 937

dhr. A. Goselink

026 33 33 362

dhr. W. Jansen

026 33 41 543

VAN DE PASTORAATSGROEP

ACTIE TITUS BREED

Aan de actie, waarin wij u vroegen om te reageren als u de Titus Breed wilt blijven ontvangen, is goed gehoor gegeven. Er zijn mensen geweest, die de Titus Breed gewoon willen blijven ontvangen, een aantal mensen wil de Titus Breed liever digitaal ontvangen en er heeft ook een aantal mensen niet gereageerd. Zij krijgen vanaf nu geen parochieblad meer. Mocht ergens geen Titus Breed komen waar hij toch gewenst is, dan graag contact opnemen met het secretariaat. We kunnen de lijsten altijd weer aanpassen. Achter in de kerk liggen altijd nog wat exemplaren om zelf mee te nemen. Doe dat gerust voor mensen, waarvan u denkt dat ze een Titus Breed willen hebben.

En alle trouwe bezorgers: Hartelijke dank!

COLLECTEBONNEN

Ook in onze kerk zijn vanaf Pinksteren kaarten met collectebonnen verkrijgbaar. U kunt hiervoor terecht bij het secretariaat in de Bernulphuskerk, dat op woensdag en donderdag is geopend van 9.30 tot 12.00 uur. Handig: U hoeft niet meer met contant geld betalen bij de collectes, maar met bonnen.

Voordelig: de aankoopprijs van collectebonnen kunt u als gift aftrekken van de belasting.

Er zijn kaarten van 20 euro (20 bonnen van 1 euro), van 50 euro (20 bonnen van 2,5 euro) en van 100 euro (20 bonnen van 5 euro).



FEEST IN DE BERNULPHUSKERK

Op zondag 10 juni zullen 9 kinderen, na een voorbereidingstraject van enkele maanden, in onze kerk de 1e Communie ontvangen.

Het zijn: Annemijn, Pieter-Jan, Wieke, Eline, Neil, Lennon, Remi, Thomas en Pepijn.



BERNULPHUSKERK GAAT VERDER ZONDER PATER PETER WESTERMAN (S.M.)

“Broeders en zusters

Zo begint pater Peter Westerman, lid van de congregatie Societas Mariae s.m., zijn overweging als hij voorgaat in de eucharistieviering in de Bernulphuskerk. Tijdens deze overweging wil hij ons naast devotie, inspiratie meegeven voor het dagelijks leven. De overweging gebeurt op een docerende manier, hij neemt ons mee in zijn filosofische, theologische denkwereld. En zoals het een goed docent betaamt, doet hij dat voornamelijk uit zijn hoofd, contact makend met zijn aandachtige toehoorders. Hij



neemt ons – vaak ademloos – mee op zijn tocht door het geestelijk en aards leven. Veel kerkgangers van de Bernulphuskerk komen speciaal voor hem om zijn inspirerende diensten mee te maken. Tijdens het gesprek, dat ik met hem heb ten huize van Marijke Wasser, zijn zus, geeft hij aan dat hij zondag 13 mei voor het laatst zal voorgaan in onze kerk. Hij heeft er voor gekozen om niet meer ingeroosterd te worden als voorganger. Voordat ik ook maar één vraag kan stellen, steekt hij van wal, te beginnen bij het moment van zijn keuze om priester te worden. In zijn levensverhaal merk ik dat Pater Westerman een actief, wisselend leven achter de rug heeft. Hij vertelt over zijn tijd dat hij gaat studeren in de filosofie, het werken in Papoea-Nieuw-Guinea en Fiji, een eilandengroep ten oosten van Australië, waar hij filosofie doceert. Vol enthousiasme vervolgt hij zijn levensverhaal. Hij gaat hierna aan het werk in Europa, in Leuven, in Rome, in Berlijn en hij bekleedt verschillende bestuursfuncties binnen zijn congregatie. Pater Westerman wordt binnenkort 80 jaar. In Deventer woont hij nu nog samen met 2 collega's in een prachtig huis naast de Broederenkerk. Dit huis zullen ze gaan verlaten en dan ... waarheen? Daarnaast geeft pater Westerman aan dat zijn fysieke gesteldheid afneemt en dat de werkzaamheden veel aandacht en energie vergen. Al met al redenen om over de toekomst na te denken. Hij ziet die toekomst in een contemplatieve gemeenschap (beschouwende kloostergemeenschap die zich vrijwel alleen richt op gebed en weinig of geen direct apostolaat uitoefent) in Duitsland. Waar dat zal zijn? Hij weet het nog niet. Pater Wes-

terman is altijd de docent gebleven; hij kan op een boeiende manier vertellen. Daarnaast weet hij met veel aandacht te luisteren. De vele vrijwilligers en leden van werkgroepen binnen de locatie werken graag met hem samen. Hij staat open voor hun ideeën en het is dan ook niet vreemd dat hij een aantal “fans” heeft, dat hem volgt, waar hij voorgaat in de vieringen. Dat hij meestal als laatste de Trefzaal verlaat zegt iets over het feit dat hij graag met mensen van gedachten wisselt.

Pater Westerman, hartelijk dank voor uw inzet, inspiratie en betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap. We wensen u alle goeds voor de toekomst en een mooie, spirituele tijd in uw nieuwe gemeenschap.

H

BERNULPHUS VERTELT...

In 1860 is onze parochie/locatie officieel ingesteld. Voordien hoorde onze parochie bij de St. Eusebiusparochie in Arnhem.

Het is bijna 160 jaar geleden. Een aantal verontruste parochianen uit Oosterbeek steken de koppen bij elkaar en sturen de volgende bede aan de aartsbisschop van Utrecht, Johannes Zwijsen:

Hoogwaardigheid met de nederige bede ons in onse geestelijke ellende te hulp te komen; opdat wij een Schaapstal en Herder mogen krijgen; die de kudde welke dreigt te verstrooijen verzamelt en hoedt.

Ja Monseigneur, onze kleine kudde is reeds aan het verstrooijen; immers onlangs zagen wij Drie onzer geloofsgenooten hunne belijdenis in de Protestantsche kerk doen, terwijl Een ander aan een Protestantsche vrouw gehuwd zijne Vier kinderen, in die kerk liet doopen, en anderen flouw ter kerk gaan, ja enkele in het geheel niet; terwijl de behoeftigen geen andere toevlugt hebbende bij de Protestanten om ondersteuning gaan het geen ons met zorg vervult en niet tegenstaande de dubbelzinnigheid met betrekking tot het onderwerp onzer bede; zal onzen weledelen Zeereerwaarde Heer Pastoor en Deken moeten erkennen dat trotsch al zijne iever en al zijne pogingen om zulks te beletten de door ons aangegevens feiten waar zijn.



Daarom smeken wij nogmaals Uw Doorl Hoogw dringend, onze bede te verhooren en uwe in dit opzicht allesvermogends hulp te verleenen, opdat, wij eenmaal het vurig verlangde genoegten mogen smaken; in ons midden God om Zegen te smeken voor hem aan wiens hulp en steun wij ons kerkje zouden te danken hebben.

*'T welk doende Enz **

Oosterbeek den 18 Januarij 1856G.Engelen

*uit de 16de eeuw daterende slotformulering van verzoekschriften. Eerst werd "'t welk doende" (het in te willigen verzoek) gevolgd door "moge ik U aanbevelen in Gods Heilige bescherming" of "zo zult gij weldoen, en wij zullen God voor U bidden". Vanaf de 18de eeuw werd dit door "enz." of "etc." vervangen.

BEDANKJE BETREFFENDE COLLECTES VOOR DE HOSPICES

In de maand november vorig jaar hebben alle kerken, aangesloten bij het Interkerkelijk Diaconaal Platform, een collecte gehouden ten bate van de hospices in de regio, t.w. Hospice Rozenheuvel te Velp, Hospice Wageningen-Renkum en Hospice Opella te Bennekom. Dit heeft geresulteerd in het mooie bedrag van 1.904,54 euro. Dit bedrag zal naar rato van het aantal bedden naar de betreffende hospices overgemaakt worden. Het ingezamelde geld is bestemd voor alle extra's zoals het onderhoud van een tuin, geestelijke zorg of een creatieve therapie. Hiervoor zijn de hospices afhankelijk van donaties en giften. De bedragen worden dan ook overgemaakt naar de Vrienden van het betreffende hospice. Alle gevers heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

EVENEMENTEN

THEE MET THEMA

Op zondag 27 mei a.s. is er weer een Thee met Thema. Voor uitgebreide informatie over het thema op 27 mei verwijzen wij u graag naar Titus Breed.

OPTREDEN DOOR HET ZUTPHENS BAROK ENSEMBLE

Het Zutphens Barok Ensemble is een groep van ongeveer 20 muzikanten die zich uit liefhebberij toeleggen op het spelen van muziek, geschreven in de periode tussen 1600 en 1800. Het ensemble bestaat ruim 30 jaar en wordt vanaf de concertmeesterstoel geleid door barokvioliniste Elin Eriksson. Engeland, nu zo vaak in het nieuws vanwege de Brexit, had in de barokperiode een gunstig vestigingsklimaat voor musi-

ci van het continent. Tijdens de 'Restoration', die in 1660 volgde na het puriteinse bewind van Oliver Cromwell, ontstond er volop ruimte voor muziek en theater. Dit betekende niet alleen een boost voor de Engelse muzikale identiteit, maar ook import van Franse en vooral Italiaanse muzikale vormen door musici van het



continent die in Engeland een goede sandwich konden verdienen. De heritage aan Engelse barok muziek vatten wij kort samen in een concert met zowel Music for the millions als Music for the happy few: enkele van Henry Purcell's grootste hits, met medewerking van sopraan Kathelijne Mutsaarts, evergreens van George Frideric Handel en William Boyce, maar ook een concertje van ene Robert Woodcock. Een muzikale Brexit? Wat ons betreft: no way! Het concert is op zondag 27 mei in onze kerk om 15.30 uur. Vrijwillige bijdrage na het concert.

LIEF EN LEED

In Memoriam

Op 1 april, op Paasmorgen, overlijdt in de leeftijd van 92 jaar, **Wilhelmus Henricus (Pim) Schutte**.

Hij is geboren in Rijssen en trouwt in 1963 met Bets Kamphuis. Samen worden zij de ouders van Hans, Paulien en Stef. Helaas overlijdt zij in 1963. In 1971 trouwt hij met Leni Huurman en samen vinden zij nieuw geluk. Zijn studie en werk als technisch ingenieur hebben hem en zijn gezin gebracht naar Alblasserdam. Hier werkt hij o.a. mee aan de bouw van de Oosterscheldekering, de Nieuwe Moerdijkbrug en de Galenkoperbrug. Aan de neergang van de Nederlandse staalindustrie heeft hij, vooral om de vele werknemers die daardoor hun baan kwijtraakten, erg geleden. Zorgen en werken hebben het leven van Pim Schutte gekarakteriseerd. Zorg voor zijn gezin, zijn kinderen bovenal en werken met de talenten die hem waren toebedeeld. Eind jaren '80 zijn hij en zijn vrouw (terug)verhuisd naar Rijssen en ongeveer 15 jaar geleden hebben ze zich gevestigd in Oosterbeek. 8 juni 2013 overlijdt Leni. Moedig heeft hij, mede dankzij de hartelijke zorg van zijn kinderen, ook dit verlies en een verdergaande achteruitgang gedragen.

Vrijdag 6 april jl. was zijn afscheidsdienst in onze kerk.

Moge hij rusten in vrede.

VIERINGEN IN ONZE KERK



Pinksteren

Zondag 20 mei

10.00 uur

11.30 uur

Eucharistie

Tooropkoor / M. Huls

Pinkstermanifestatie

Pater W. van der Salm

Ds. P. Doorn

Zondag 27 mei

10.00 uur

Woord en communieviering

Samenzang D. van der Meer

Pastor G. Dieteren

Zondag 10 juni

10.00 uur

Eucharistie

HDOR Kinderkoor/
eigen 1ste communie

Pastoor H. ten Have

Zondag 24 juni

10.00 uur

Eucharistie

Tooropkoor / A. Veltkamp

Pater W. van der Salm

Zondag 1 juli

Laatste viering in Heelsum



Op de zondagen dat er in onze kerk **geen** viering is, is er een Eucharistieviering in Wageningen of een viering in een andere kerk in onze parochie (zie *Titus Breed*).

Doordeweekse vieringen in de Mariakapel om 9.00 uur:

1^{ste} donderdag van de maand mogelijkheid voor persoonlijk gebed en koffiedrinken in de Trefzaal.

Alle andere donderdagen van de maand Eucharistie en koffiedrinken in de Trefzaal.

Elke woensdag Taizé Oecumenisch avondgebed om 19.00 uur.

**DE KERK IS GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET
VRIJDAG VAN 9.30 UUR TOT 16.00 UUR EN OP
ZATERDAG VAN 11.00 UUR TOT 15.00 UUR.**