

DATUM	ONDERWERP	INLEIDER
3-10-2022	Paulus visie op gemeenschap seksualiteit en de vrouw.	Drs. T. Sip
24-10-2022	Sara en Hagar, moeders van volkeren, in Genesis en Koran.	Alex van Heusden
14-11-2022	De opmerkelijke rol van vrouwen in het boek Rechters.	Klaas Spronk
28-11-2022	Mirjam/Maria in O.T. en N.T.	Prof. Dr. P.J.A. Nissen
12-12-2022	Ruth	Corrie Zeidler
9-01-2023	De bruid als beeld voor de ziel	Lieke Smit
23-01-2023	Maria Magdalena in woord en beeld	Caroline van der Stichele
13-02-2023	Vanuit de Kabbala	Magda van der Ende
27-02-2023	Thekla	Magda Misset-van de Weg
13-03-2023	Ester en Wasti, twee sterke vrouwen	Dineke Houtman

HET LEERHUIS OOSTERBEEK

staat open voor hen die zich aangesproken voelen door de Bijbel en willen luisteren naar wat joden en christenen wederzijds beweegt.

De avonden worden gehouden op maandagen in:
Vredebergkerk
van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek
Aanvang: 20.00 uur

De kosten bedragen € 55,00 per persoon.
Opgave graag vóór 1 oktober 2022 door overmaking van dit bedrag op:
IBAN NL09 RABO 0153 4883 28
t.n.v. E.J. Schoevaars o.v.v. Leerhuis.

Hoewel men in beginsel inschrijft op de hele cursus bestaat de mogelijkheid om een "losse avond" bij te wonen voor € 7,50. Overleg met de penningmeester is mogelijk wanneer de hoogte van het cursusgeld een bezwaar vormt.

Inlichtingen bij het secretariaat:
mevr. R.M.C. Enklaar - Cooymans,
Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek
tel 06-29270244
roseline_enklaar@live.com

Het Comité Leerhuis Oosterbeek:
J.G.R. Blankenspoor, R.M.C. Enklaar-Cooymans,
G.A. Groot Zwaaftink, G. van den Hof,
E.J. Schoevaars.

"Geen leerhuis zonder nieuwe inzichten"

bChagiga 3a

LEERHUIS OOSTERBEEK

41 e Leergang

2022/2023



Eva of Madonna

**Vrouwen in TeNaCh en
vroegchristelijke geschriften**

Eva of Madonna, Vrouwen in TeNaCH en vroegchristelijke geschriften

De cyclus begint met **Ton Sip** op maandag 3 oktober met “Paulus visie op gemeenschap sexualiteit en de vrouw”. Context en authenticiteit van de teksten komt aan de orde: zijn ze van Paulus of van latere auteurs onder zijn naam. Hij zal ingaan op de samenhang van deze begrippen en op de context waarin de teksten ontstaan zijn, met het oog op wat de betekenis is voor onze tijd.

Met **Alex van Heusden** gaan we de 2e avond lezen over Sarah en Hagar in Genesis, Koran en andere bronnen: moeders van volken in hun cultuurhistorische context.

Volgens **Klaas Spronk** spelen vrouwen een grotere rol in het Boek Rechters dan doorgaans gedacht. Enerzijds valt op hoezeer juist vrouwen het initiatief nemen (zoals Debora), anderzijds zijn zij ook vaak machteloos slachtoffer. De verhalen over vrouwen doornemend zal ook veel duidelijk worden over de rol van de mannen. Op verschillende manieren dragen de verhalen zo ook bij aan hedendaagse discussies rondom gender.

Peter Nissen zal ons meenemen in wat de Schriften ons vertellen over de moeder van Jezus, die in het Hebreeuws Mirjam heette. De belangrijkste tekst: haar loflied op de Eeuwige in Lucas 1, ook bekend als het Magnificat.

In December zal **Corrie Zeidler** ons vertellen over Ruth. Zij is, ondanks haar Moabitische achtergrond symbool geworden voor mensen die zich bij het joodse volk willen voegen en daarom wordt haar verhaal voorgelezen op het Sjavoë’ot-feest (Wekenfeest), het feest waarop aan het volk Jisraeel de Tora is gegeven – immers wie joods wordt, neemt de Tora op zich.

Lieke Smits start 2023 met ‘De bruid als beeld voor de ziel’. De lezing zal gaan over middeleeuwse interpretaties en verbeeldingen van het Hoog-

lied, met speciale aandacht voor de vrouwelijke personages.

Het uitgangspunt van de uiteenzetting door **Caroline van der Stichele** zijn twee recente voorstellingen van Maria Magdalena, een film ‘Mary Magdalene’ (Garth Davis), en een schilderij van Egbert Modderman, getiteld ‘Miskend’. Ze zijn interessant omdat ze laten zien dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de voorstelling van Maria Magdalena. Deze herwaardering is zowel geïnspireerd door buitenbijbelse, vroegchristelijke tradities als door gewijzigde gender rollen in onze maatschappij.

Magda van der Ende spreekt op de 8e avond over bijbelse vrouwen, meestal alleen bekend als vrouw “van”. Daarom een avond zoeken naar verdieping van inzicht in de rol van de vrouwen met behulp van joodse, kabbalistische en buitenbijbelse bronnen.

Magda Misset-van de Weg laat ons kennismaken met een vrouw uit het vroege christendom waar veel meisjes/vrouwen naar zijn vernoemd: Thekla. We gaan haar zoeken en vinden op een verborgen plek achter het Nieuwe Testament. Maar vooral in vroegchristelijke geschriften, met name de Handelingen van Thekla. Daarin zullen we haar belevenissen vinden met en rond de fameuze Paulus.

Op de slotavond (maandag 13 maart 2023) komt **Dineke Houtman** ons laten zien wat het Boek Ester ons leert over de positie van vrouwen. De opening, over koningin Wasti, lijkt slechts een proloog, maar is meer dan dat. Het verhaal van koningin Wasti is een kleine novelle op zich, een verhaal over een vrouw die zich niet klakkeloos conformeert aan wat er van haar gevraagd wordt, een vrouw die een grens trekt en daarbij niet alleen opkomt voor zichzelf, maar ook voor haar seksegenotes. We leren twee sterke vrouwen kennen. Welke lessen kunnen we uit hun verhalen trekken voor zowel mannen als vrouwen?

Aan het programma werken mee:

Magda van der Ende

Auteur van het boek “Zeg me, wie ben je... Tien bijbelse vrouwen en kabbala”.

Alex van Heusden

Bijbelwetenschapper.
Studiesecretaris Ecclesia / Leerhuis Amsterdam

Prof. dr. Dineke Houtman

Emeritus hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding van jodendom en christendom. Protestantse Theologische Universiteit

Dr. Magda Misset-van de Weg

Protestantse Theologische Universiteit

Prof. Dr. Peter Nissen

Emeritus hoogleraar Oecumenica Radboud Universiteit Nijmegen

Drs. Ton Sip, pr

Pastoor van de R.K. Parochie te Budel. Studie van het oude testament

Mw. Dr. Lieke Smits

post - doc navorsers FWO, Ruusbroecgenootschap
Universiteit Antwerpen

Prof. Klaas Spronk

Hoogleraar Oud Testament/Judaïca Protestantse Theologische Universiteit

Prof. Dr. Caroline van der Stichele

Hoogleraar Tilburg School of Catholic Theology

Rabbijn Corrie Zeidler

Rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht en justitierabbijn